

## Neem my lewe, laat dit, Heer

5. Maak my hart vir U tot troon

1. Neem my le - we, laat dit, Heer,

deur u Gees wat in my woon.

U ge - wy wees meer en meer.



5. Rig my wil, ge - voel en daad

1. Laat my hart ge - du - rig juig

5. al - tyd na u wy - se raad.

1. en van dank - baar - heid ge - tuig.

2

Neem my hande, maak hul sterk -

Diensbaar in u goeie werk.

Neem my voete, skoei hul, Heer,

met bereidheid tot u eer.

3

**Neem my stem en laat my sing -**

**Aan U, Here, hulde bring.**

**Laat my mond dié boodskap dra:**

**Hul sal vind wat na U vra.**



4

**Neem my goud en silwer, Heer -**

**Niks noem ek my eie meer.**

**Al my kennis en verstand**

**stel ek in u vaderhand.**

5

**Maak my hart vir U tot troon  
deur u Gees wat in my woon.**

**Rig my wil, gevoel en daad  
altyd na u wyse raad.**